

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen!

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

MARIE CARLIER

weduwe van

Ludovicus GOSSEYE

geboren te Nederbrakel,

op 6 november 1879 en er godvruchtig overleden

op 30 oogst 1959. gezalfd met het H. Oliesel.

Hoe waar soms de vermaning van de Heer: «Weest altijd bereid, want de dood komt als een dief in de nacht». Wie durft beweren dat hij die 's avonds slapen gaat, 's morgens nog ontwaken zal? Het belangrijkste voor eenieder blijft, zijn ziel zalig te maken. Met de dood eindigen alle aardse bekommernissen; alleen blijft waarde hebben, wat we voor O. L. Heer hebben gedaan.

De duurzame overledene heeft deze grond waarheden steeds voor ogen gehad en heeft er haar leven naar gericht. Vlijtig, ijverig, heeft ze gezorgd voor haar gezin gedurende haar ganse leven. Ja, tot het laatste toe heeft ze voor de haren haar zorgen gedragen. In haar taak rekende ze op de hulp van de Heer en wanneer ze zelf niet meer ter kerke komen kon, was het voor haar steeds een grote vreugde, de Heer bij haar thuis te ontvangen. Voor haar toewijding als huisvrouw en moeder, zal de Heer haar belonen met de hemelse vreugde.

Duurbare kinderen, familieleden, toen ik zelf zorgen begon nodig te krijgen, hebt ge mij die ook gegeven in bewuste dankbaarheid. Mijn heengaan is wel plots geweest. Het geloof in God en de hoop op het eeuwig leven bij Hem blijven U steeds een troos. Ik dank U voor de zeer goede zorgen en liefde waarmee gij mij hebt omringd. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbr

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Ludovicus GOSSEYE en Marie
CARLIER,

De families GOSSEYE, CARLIER, DE TEMMERMAN, FLAMANT,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.