

Welzalig is de sterveling,
Die nooit in kwade wegen ging...

G. G.

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Marie-Elodie CARLIER

weduwe van Mijnheer

Severien SAEYTIJDT

geboren te Nederbrakel,
de 19 Mei 1868 en godvruchtig overleden te Vloesberg
de 18 September 1955,
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

*Zij was lid van de 3^e Orde, van de Confrerie van de
H. Barbara, en andere godvruchtige genootschappen.*

De dierbare overledene was een van die goede zielen voor dewelke men onweerstaanbaar eerbied voelde omdat van haar een stemming uitging van rechtschapenheid. Zacht en kalm, wijs en voorzichtig, Godvrezend zoals men er nu nog weinig ontmoet, zocht zij in al haar bekommernissen en beproevingen haar kracht en troost bij O. L. Heer in het gebed. Als voorbeeldige moeder heeft zij haar zware verantwoordelijkheid, toen zij alleen viel, voorbeeldig gedragen en volbracht.

Mijn dierbare kinderen, gij weet en gij hebt ondervonden hoe teer ik u allen heb bemind en uwe wegen heb gade geslagen. Onthoudt de lessen van deugd en godsvrucht waarvan ik u het voorbeeld heb gegeven; onthoudt vooral dat hier op aarde alles ijdel is tenzij God trouw te dienen, zoals ik gedaan heb. Ik weet dat gij mij allen met een warme liefde bejengedet; toont mij nu verder die liefde met veel voor mij alsook voor vader zaliger te bidde. Vaart allen wel en leeft steeds braaf, deugdzaam en christelijk en Gods zegen zal op U rusten. Tot weerziens bij O. L. Heer.

Mijn Jezus Barmhartigheid! (300 d. afl.)

De 4 akten voor de overledene a, u, b.

Vandendriessche, opv. Paul De Vleeschauwer, Ned.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van wijlen Severien SAEYTIJDT-CARLIER :

De familiën SAEYTIJDT, CARLIER, DE RUYVER, D'HAENZE,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
in hun rouw en danken U hiervoor.