

†

In Gods Vaderhanden en uw vrome gebeden bevelen wij aan de ziel van

Mijnheer

Omer Carlier

echtgenoot van Merouw

BERTHA DUBOIS,

geboren te Everbeek op 2 oktober 1895, en in de Heer ontslapen in de St.-Franciskuskliniek te Opbrakel de 19 juni 1970, gesterkt door het Sacrament der zieken.

—

Zoals wij hem immer gezien en gekend hebben, zo is hij gestorven, onopvallend, ongemerkt maar met de stille vrede in zijn gemoed. Een brave man en goede vader is van ons heengegaan. Zijn leven was gewijd aan zijn gezin.

Alles wat hij doen moest wilde hij „goed“ doen. Het behoorde „af“ te zijn. Zijn godsdienstig leven verliep volgens een gesteld programma waar niet van afgeweken werd, zijn liefde tot God was echt en onvervalst.

Nu zijn ogen gesloten zijn gaan onze blikken naar omhoog en we danken God voor die voortreffelijke man en zorgzame vader en wij smeken Hem dat hij in vrede moge rusten.

Bemide echtgenote laten we God danken voor de vele gelukkige jaren die we samen beleefden.

Dank U voor uw liefdevolle zorgen vooral in mijn laatste ziekte. Mijn dierbare kinderen dat God u verder door 't leven, zegene en gelukkig leide naar de blijheid van een eeuwig weerzien.

Barmhartige God, geef zijn ziel de eeuwige rust.

De families CARLIER-BAUWENS en DUBOIS-ROSKAM

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Uitg. R. Van der Geynst, Everbeek.