

De dood is verkiesselijk boven een leven vol bitterheid en
de eeuwige rust boven een aanhoudende kwijning.

Eccl. 30, 17.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

PETRUS CARLIER

echtgenoot van Mevrouw

MÉLANIE BAUWENS

geboren te Nederbrakel, den 17 December 1859 en
overleden te Everbeek, den 16 Juli 1946.

Lid van den Bond van het H. Hart en van de
Confrerie van den H. Jozef.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Hij was een man zonder geveinsdheid, rechtvaardig en
godvreezend; hij bemide Gods waarheden: hij was
standvastig, onwankelbaar in zijn geloof. Job.

De dagen onzes levens bereiken gewoonlijk maar zeven-
tig jaar: zoo de sterksten tachtig jaar leven, is het overige
niets meer dan kwelling en pijn. Maar hoe schoon is het
voor den ouderdom een goed oordeel te kunnen vellen, en
voor de ouderlingen, licht en raad te bezitten! Hoe schoon
staat de wijsheid aan bejaarde lieden! Ps. Eccl.

Luistert dan, mijn talrijke kinderen en kleinkinderen,
naar uw vader: gij zijt mijn vreugde en mijn kroon: doet
wat gij van mij geleerd, ontvangen en gehoord hebt en aan
mij gezien. Maant uw kinderen met zorg aan God te geden-
ken en hem ten allen tijde te loven in der waarheid en uit
al hun krachten. Tob. Phil.

Duurbare echtgenoot, heb dank voor al uw liefde en
die jarenlange toewijding en zorgen. En gij, mijn geliefde
broeders en zusters, blijft standvastig in den Heer en de
God des vredes zal met u zijn. Phil.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

7 j, en 7 q. afl.

Drukkerij Depessemier Everbeek.

De familiën CARLIER, BAUWENS
en VANDENBOSSCHE,

danken U van harte voor de blijken van kriste-
lijke deelneming, hun betoond bij het afsterven van
hun teergeliefden echtgenoot, vader, schoon-vader,
groot-vader, broeder, oom, groot-oom, en kozijn

Petrus CARLIER.