

" Heer laat uw dienaar in vrede rusten ".



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MIJNHEER**

REMI CARLIER

weduwnaar van Mevrouw

ANGELE VAN WINNENDAELE

geboren te Everbeek op 22 november 1893 en er godvruchtig overleden op 10 januari 1966, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen « in articulo mortis ».

Hij was een braaf, eenvoudig en rechtschapen man, waardig voort te leven in de gedachtenis van al wie hem kenden. De goede gevoelens zijner ziel verwierven hem binst zijn leven de achting en vertrouwen van ieder : zijn handelen was gedienschtig en zijn leven vreedzaam.

Nu is zijn ziel hare rust ingegaan, de rust die de goede kristen toekomt maar de ontrouwe kristen niet kent ; nu geniet hij de eeuwige rust bij de Heer.

Wil dan, Heer zijn schone ziel de Kroon der onsterfelijkheid geven ; wil ook ons versterken opdat we in deze beproeving de knie buigen en Uw heilige Wil aanbidden.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, ik heb uw liefde op aarde gekend en genoten. Ik weet dat gij mij die verder zult schenken door uw trouw en goed gebed. U dankend, vraag ik de Gever van alle goed dat Hij uw verdere wegen door het leven zegene en gelukkig leide door het aardse bestaan naar het geluk van de eeuwigheid.

Beminde familieleden en vrienden, weest ook gij mij indachtig in uwe gebden. Tot weerziens bij de Heer.

Barmhartige Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.



De familie **CARLIER, VAN WINNENDAELE, BAUWENS** en **DEGAND,**

zeer gevoelig voor Uw bliken van kristelijke deelneming danken U van harte

Uitg. A. Opdecam. Everbeek