

Werd door God in het eeuwig Vaderhuis opgenomen
de ziel van Mijnheer

REMI CARLIER

zoon van wijlen

Omer en Maria-Adela DE CLERCQ

geboren te Nederbrakel, op 29 januari 1908,
en godvruchtig overleden te Geraarbsbergen,

op 10 oktober 1967,

voorzien van het H. Sacrament van de Zieken
en de Pauselijke Zegen.

Na een leven van lastige arbeid genoot hij
een welverdiende rust. Door zijn opgewekt
woord, zijn vriendelijkheid en zijn glimlach
bracht hij zon in zijn omgeving, zowel
vroeger op zijn werk als in het gezelschap,
waarmee hij nu samenleefde.

Hij hield van het licht, hij die zoveel werk-
uren doorgebracht heeft in de donkere mijn,
die aangetast was door het stof van de
kolen, die donkere tijden heeft gekend. Nu
is voor hem de dag des Heren aangebroken,
waar hij het eeuwig licht van God kan
aanschouwen.

Dierbare familieleden, ik dank U voor de
gegenheid, die U aan mij hebt betoond ;
eerwaarde zusters, dank ook aan U, die
door uw stil werk mijn aardse leven
zachter hebt gemaakt.

Een vroom gebed voor mijn zielerust is
mijn laatste wens.

Mijn Jezus barmhartigheid.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De families CARLIER.

DE CLERCQ