



Om eeuwig gelukkig te zijn werd geroepen

DE HEER

René CARLIER

zoon van wijlen

Florent en van Romanie ROMAN,

geboren te Nederbrakel op 12 oktober 1928
en onverwacht overleden te Brakel
op 22 februari 1976,

« in extremis » gezalfd met de H. Olie.

De Heer is René komen roepen tot zijn heerlijkheid. Het is alles zo vlug en ontstellend gegaan, dat wij ons nauwelijks kunnen voorstellen dat wij hier op aarde onze goede vriend niet meer zullen zien.

Op het ogenblik dat hij tenvolle dienstbaar moest zijn voor zijn oude moeder, dat hij met raad en wijsheid zijn vrienden en werkmakers kon helpen, is hij vertrokken naar het andere Leven.

Hier op aarde gaat het leven zijn gang, met de onverbiddelijke wet van de dood aan het einde, of beter gezegd, met de liefdevolle schikkingen van de hemelse Vader, die ons allen onze levenstijd geeft om ons voor te bereiden tot het Leven dat pas in zijn

volheid openbloeit wanneer wij bij Hem gekomen zijn.

Dat ogenblik van Gods' genadige Liefde is thans aangebroken voor René.

In onze droefheid buigen wij ons voor het onbegrijpelijke van Gods eeuwige liefde, waarmee Hij alles regelt en leidt tot ons groter geluk.

De families CARLIER-ROMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel