

In de schaduw van het Kruis wil ik hopen en rusten.



BID VOOR DE ZIEL

van

**Victor-Joseph CARLIER**

zoon van wijlen

**Petrus en Mathilde HAEGEMAN**

geboren te Nederbrakel, de 22 October 1892 en er  
overleden de 8 October 1948.

**Oudstrijder 1914-1918.**

De tijding zijner onvoorziene dood kwam als een donderslag en allen, die ze vernamen, waren verschrikt en verslagen. Laat ons niet roemen op de dag van morgen, want we weten niet wat de dag van morgen ons zal brengen; maar laten we altijd zo leven dat we steeds gereed zijn om voor Onze Lieve Heer te verschijnen; immers niet een onvoorziene dood, maar een onvoorberede dood moeten we vrezen en gelukkig is de mens die het uur van zijn dood gedurig voor ogen heeft en zich elke dag tot sterven bereidt.

Heer, Gij hebt ons harde dingen doen ondervinden; gij hebt ons een bittere kelk te drinken gegeven. Nochtans uw wil geschiede op aarde als in de Hemel.

Dierbare Broeders, Zusters en Familieleden, ik werd U ontrukkt terwijl ik hoopte nog menige jaren in uw midden gelukkig te zullen zijn. Onze verwachtingen werden teleur gesteld. Doch zoekt uw troost bij O. L. Heer, Hij zal U sterkte en zalving brengen in uw beproeving. Neemt daarom uw toevlucht tot het gebed en bidt veel voor mij, vooral des Zondags in de H. Mis. Intussen dank ik U hiervoor en tot weerzins. Vaart allen wel en leeft deugdzaam.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.

Vandendriessche De Vleeschauwer, Nederbrakel

De Kinderen en Kleinkinderen van wijlen Oscar CARLIER-CORNIL ;  
Mevrouw Weduwe Petrus COESSENS-CARLIER, kinderen en kleinkinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw René CARLIER-CARLIER en kinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Jules DE NORRE-CARLIER, kinderen en kleinkinderen ;  
Mijnheer en Mevrouw Arthur CARLIER-DE CUBBERT en kinderen ;

De familiën CARLIER, HAEGEMAN,

BEDANKEN.