

Mijn Jezus, barmhartigheid.



BID VOOR DE ZIEL

van mijnheer

ALBERT CARMÉ

geboren te Parike de 6 september 1899 en er
schielijk overleden de 22 maart 1957.

Treed niet in gerecht met uw dienaar, Heer,
want geen mens zal bij U rechtvaardig bevonden
worden, als Gij hem niet van al zijn zonden ver-
giffenis schenkt.

Laat dan, smeken wij, uw rechtspraak hem niet
neerdrücken die de vrome smeekbede van het
kristelijk geloof U aanbeveelt; maar moge hij,
geholpen door uw genade, aan het wraakgerecht
ontkomen, hij die gedurende zijn leven getekend
werd door het teken van de H. Drieuldigheid,
die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen.

Tot U neem ik mijn toevlucht, heilige Jozef, be-
schermer der stervenden, en aan U, over wiens
zalig afsterven Jezus en Maria waakten; om dit
dubbel onderpand, beveel ik ten zeerste de ziel
van uw dienaar opdat zij door Uw bescherming
van de eeuwige dood bevrijd worde en tot de
eeuwige vreugde moge geraken.

Vader, dierbare naastbestaanden, U vraag ik
mij dikwijls te gedenken in uw gebeden, bijzon-
der in het memento van de H. Mis.

Heilige Jozef, vriend van het Heilig Hart, bid
voor hem.



De families CARMÉ - VAN TRIMPONT

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Raph. Van der Geynst, Parike