

De manier waarop een mens uit het leven gaat ligt niet in zijn macht; wel de manier waarop hij leven moet om op het ogenblik dat de Heer hem roept, schoon te kunnen sterven.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

DE HEER

Maurice CARME

echtgenoot van Mevrouw
Martha VERLEYEN,

geboren te Parike op 11 oktober 1907 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek te
Geraardsbergen op 5 april 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Het leven scheen deze overleden man nog veel zonnige dagen te zullen brengen; tot enkele jaren geleden de ziekte hem voor de eerste maal de beperktheid van het aardse geluk duidelijk maakte. Toen zijn ziekte de laatste tijd ernstig werd, vroegen zijn geliefden de Heer om genezing. In zijn Voorzienigheid heeft God het anders geschikt en hem het nieuwe leven aangeboden waar alle leed en traan voorbij zal zijn. Met kristelijke onderwerping heeft hij deze uitnodiging aanvaard.

Daarom, alsmede voor al het goed dat hij op deze wereld gedaan heeft voor zijn gezin en zijn medemensen kan hij nu vertrouwvol de Heer tegemoet gaan.

Beminde echtgenote en kinderen, uw liefde en genegenheid tijdens mijn laatste levensdagen hebben mij troost en opbeuring gebracht. Het is voor mij een waarborg dat gij mij nu ook in uw gebeden zult gedenken.

Tot weerziens bij de Heer.

De families CARME, VERLEYEN,
VAN TRIMPONT, VERSTICHELEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek