

De ouderdom is een erekroon voor dezen die
wel geleefd hebben.



BID VOOR DE ZIEL

van

MIJNHEER

Gustaaf CARNEWAL

Weduwnaar van Mevr. Sidonie Van den Berge,
geboren te Velzeke-Ruddershove,
den 20 Oogst 1860
en godvruchtig overleden te St-Maria-Lierde,
den 28 April 1950,
voorzien der HH. Sakramenten der stervenden.

De dood is het einde van den arbeid, de belo-
ning onzer beproeving, de kroon van ons strij-
den.

Hij was een man eenvoudig en werkzaam, god-
vrezend en afwijkend van het kwaad.

Hoe gelukkig en wijs is hij, die altijd tracht
te leven gelijk hij in het uur der dood begeert
gevonden te worden. (Thomas a. K.)

Gelukkig is de mens, die door den Heer be-
proefd wordt, want na de beproeving zal hij
de kroon des levens ontvangen.

Dierbare familieleden, God roept mij tot een
beter en eeuwig leven, waar wij weldra
samen zullen vereeuwigd zijn. Hebt dank voor
uw tedere zorgen en vergeet mij niet in uw ge-
beden.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Uitg. L. Surdiacourt, St-Maria-Lierde.

De familiën **CARNEWAL, VAN DEN BERGE, DE SMET** en **DE CLERCO**
danken U voor de blijken van deelheming, hun betoond bij
het afsterven van

MIJNHEER

Gustaaf CARNEWAL