

Een deugzaam en kristelijk leven is de voorbode van een vreedzaam en zacht overlijden en 'n zalige eeuwigheid.



**VROOM AANDENKEN AAN**

JUFFROUW

**Isalie C A R N E W A L**

geboren te Beerlegem op 9 mei 1888 en godvruchtig overleden in de Dr. Goffaerts-kliniek te Zottegem op 8 november 1972.

Gesterkt door de HH. Sakramenten  
der zwaar-zieken.

Deze voorbeeldige vrouw heeft in ons midden geleefd als 'n bloem in de schaduw, nederig en bescheiden in alles zichzelf vergetend en enkel bekommerd met het geluk van de naaste.

Lang was haar leven waarover de eenvoudige schoonheid lag van de stiptvolbrachte plicht; liefdevolle zorg en steeds meelevend met de eigene noden, ook van de meest verlatene mensen. Dit liet haar toe er 'n verheffende invloed op uit te oefenen. De kracht hiervoor vond zij in haar kristelijk geloof.

Hoe kostbaar is zulke dood in de ogen van God? Welk 'n troost voor hen die overblijven? Haar nagedachtenis zal in eer zijn bij de mensen en God zal zich over zijn trouwe dienaars ontfemen.

Mijn dierbare familie en trouwe helpster Julie, met 'n niets ontziende zorg hebt U mij omgeven. De Heer alleen kan en zal uw goedheid lonen. Moge zijn grote liefde ons aller liefde voor elkaar brandend houden tot het eeuwigte terugzien.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families CARNEWAL en HEYSE,

**danken U voor de blijken van deelneming  
in rouw en gebeden.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel