

Het lot van de mensen is in de handen van de
Allerhoogste



Op 21 april 1970 ging terug naar de Vader

Juffrouw Marcellina CARNEWAL

dochter van wijlen de Heer en Mevrouw Irené Plasschaert. Zij werd geboren te Velzeke-Ruddershove op 2 januari 1909 en overleed godvruchtig in de Kliniek St.-Elisabeth te Zottegem, gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De blijdschap van ons hart is verdwenen, onze vreugde is in droefheid veranderd ; doch gelijk het de Heer behaagde is het geschied : Zijn heilige Naam zij gezegend.

De diep betreurde overledene wist zich, haar leven lang, onverdeeld weg te schenken aan de haren. Haar eigen leed en kruisen vergat ze, als ze maar dienst kon bewijzen. Zonder zelf moeder te zijn, was haar hart groot en wijd genoeg om de toegewijde engelbewaarder te zijn van gans de familie. Ze was als een voorzienigheid op wiens goedheid en liefdevolle inzet broers en zusters mochten rekenen. Daarom heeft ze vreugde en voldoening gevonden bij de haren en werd ze steeds met liefde en dankbaarheid omringd.

Ze diende God in eenvoud en oprechtheid. De wekelijkse Eucharistieviering kostte haar heel wat inspanning maar niettemin was haar plaatsje telkens bezet. Haar devotie voor de moeder Gods was stichtend. Ze had voor Maria de tedere liefde van een kind voor haar moeder. Ze was daarom als een kind overgelukkig als ze onlangs, amper een paar weken geleden, Maria in haar genadeoord te Lourdes mocht gaan vereren. Misschien heeft O. L.

Vrouw daar met haar akkoord getekend voor de hemel.

Dierbare zuster Marcellina, uw gedachtenis blijft uw broers en zusters, neven, nichten en familieleden, diep in hart en geest geborgen. Wij danken de Heer omdat Hij door u zo goed was voor ons. Die dankbaarheid mocht ge ervaren in de liefde en genegenheid waarmee oud en jong u hebben bejegend ; die dankbaarheid zult ge blijven ondervinden in onze gebeden om in de eeuwigheid eens met u weer samen te zijn.

Jezus, Maria en Jozef !

Eerw. Zuster Irenée der Grauwzusters Penitenten te Velzeke, Gabriëlle CARNEWAL,

Heer en Mw A. CARNEWAL-VAN STERTHEM, kinderen en kleinkind,

Heer en Mw G. VAN RENTERGHEM-CARNEWAL en kinderen,

Heer Jozef CARNEWAL,

Heer en Mw G. CARNEWAL-DE PELECYN, en kinderen,

Mejuffrouw Maria CARNEWAL,

Heer Georges CARNEWAL,

Heer en Mw J. VAN CROMBRUGGE-CARNEWAL en kinderen,

haar broeders, zusters, schoonbroeders, schoonzusters, neven en nichten ;

De families CARNEWAL en PLASSCHAERT.

Diepgevoelig aan uw blijken van christelijke deelneming betuigen wij U onze innige dank.

Drukk. Van Herzele - Ouden.-Eine