



In deze Eucharistieviering
bidden wij voor

Mevrouw

BERTHA MARIA CAROBEL

weduwe van de Heer

Oscar Degand

Haar leven begon te Opbrakel op 24 september 1898. Op 29 juni 1972, had te Anderlecht de beslissende ontmoeting plaats met haar Schepper en Vader. Zij was daartoe voorbereid door een christelijk leven en het sacrament van de zieken.

De dierbare overledene was een goed mens, eenvoudig in de omgang, gemakkelijk om vriendschap te betuigen en werkzaam. Met deze woorden tekende een van haar kinderen het leven van een moeder. Het is een lofzang die spontaan opwelt in elk kinderhart. En des te sterker groeit deze dankbaarheid naarmate de kinderen zelf alles hebben gedaan om het leven van hun moeder in ouderdom en ziekte, op te vrolijken.

Met deze dankbare en treurende kinderen bidden wij dat zij die terugkeert naar de Oorsprong van alle leven, haar Schepper die zij heeft erkend en gediend, door Hem ontvangen worde als door een Vader; dat zij die geloofde in Jezus-Christus door Hem moge binnengevoerd worden in het eeuwig Licht, het leven zonder smart noch traan.

Vaarwel, mijn kinderen. Dank voor uw goedheid

De families

CAROBEL, DEGAND, MAES en SE-
GERS

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

.....
Druk. Vw A. Modde