

Geleefd zij Jezus-Kristus! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

## Clementine CAROBEL

echtgenote van Mijnheer

**Jozef Van Wijmeersch**

geboren te Zegelsem, de 17 december 1884 en er godvruchtig overleden de 14 juni 1957, tijdig en meermaals voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.

In een gezegende ouderdom en na jaren van gebroken gezondheid, heeft het de Heer behaagd de duurzame overledene tot Zich te roepen.

Wat is het heengaan uit deze wereld geruststellend als men goed geleefd heeft ? Zij was een werkzame vrouw die zorg droeg voor haar huisgezin. Zij was moedig en trachtte zo goed mogelijk en met gelatenheid en onderwerping aan Gods H. Wil de beproevingen en de ziekte die haar overkwamen, te dragen. Zij was ook godsdienstig en godvruchtig en zij zocht haar troost en haar sterkte in een betrouwend gebed.

Moge de goede en barmhartige God, haar nu schenken de eeuwige rust in het hemels paradijs.

Duurbare echtgenoot en geliefde kinderen, mijn heengaan zal u bedroeven, doch Gods H. Wil zij geprezen, want mij heeft Hij verlost uit dit tranendal, vol menselijke ellende. Ik dank U en ook mijn duurzame familieleden en vrienden, voor alles wat gij voor mij hebt gedaan. Een gunst wil ik U allen nog vragen: weest mijner indachtig in uw gebeden, maar vooral in uw HH. Missen en Communies.

H. Hart van Jezus, zaligheid van die op U hopen, ontferm U onzer.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

De 4 akten. (12 j. afl.)

Jozef Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.

Zeer getroffen door uw bliken van diep christelijk medevoelen,  
bieden U hiervoor hun welgemeende dank,

Mijnheer Joseph VAN WIJMEERSCH ;

Mijnheer en Mevrouw Hilaire VAN WIJMEERSCH-ROOS ;

Mijnheer en Mevrouw Roger VAN WIJMEERSCH-FAINGNAERT  
en kinderen ;

Da familiën CAROBEL, VAN WIJMEERSCH, DE LANGHE en DE CROO,