

Gedenke mij in uw gebeden.
Gebeden hebben kracht.
Zij komen als stralen gegleden
door onze nacht.

H.R. Holst van der Schalk

†

Bid voor de zielerust

van de Heer

GUSTAAF CAROBEL

weduwnaar van Mevrouw
MARIA BOULLARD

Oud-Strijder en Vuurkruiser van de oorlog 1914-1918
Vereremerkt met verscheidene Eretekens,

geboren te Zegelsem, op 12 juli 1891 en god-
vruchtig overleden te Ronse op 23 februari 1978,
gesterkt door de Sacramenten der **zleken**.

—
Hoe meer ervaring men opdoet, des te dichter
komt men bij de Ondoorgrondelijke. Goethe

Hij heeft lang geleefd en de beproevingen wer-
den hem niet gespaard. Vroeg verloor hij zijn
geliefde vrouw; maar vond bij zijn kinderen op-
beuring en steun. Goede kristen, heeft hij hun de
rijke schat van ons geloof doorgegeven. Moge hij
nu voor altijd volkomen gelukkig zijn.

Zij sterven niet onvoorzien, die de gedachte aan
de dood steeds voor de geest houden. H. Anselmus

Mijn dierbare kinderen, ik hield zoveel van u.
Ik dank u voor uw genegenheid en zorgen. Houd
mijn gedachtenis in eer, trouw aan ons heilig
geloof en onze familiegeest. Gij allen, mijn ver-
wanten en vrienden, bid voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Rouwdienst R. De Vos en Zoon, Groeneweg, Ronse

Heer en Mevrouw Hilaire TERNOOT-CAROBEL en kinderen,
Heer en Mevrouw Albert DE VLEESSCHAUWER-CAROBEL,
Heer en Mevrouw Marcel CAROBEL-DE VOS, kinderen en kleinkinderen,
De families CAROBEL, VAN HELLEPUTTE, BOULLARD en DHAESE,

zijn zeer erkentelijk voor de blijken van deelneming in de rouw die hen treft