

Geloofd zij Jezus-Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Marie CAROBEL

weduwe van Mijnheer

Henri DE BUS

Geboren te Zegelsem, de 29 Maart 1864
en er godvruchtig overleden, de 4 November 1953,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Niets is zo troostend en zo schoon bij het afsterven van een mens dan wanneer men waarlijk getuigenis kan afleggen van zijn deugd en kristelijke gevoelens. Het is niet alleen de weerklink van zijn leven, maar ook de bekrachtiging van Gods oordeel en de verzekering van het eeuwig loon hiernamaals.

(H. Franciscus v. Sales)

Van de duurzame overledene mogen wij inderdaad getuigen dat zij een werkzaam en verdienstelijk leven heeft geleid. Zij was een goede moeder die haar kinderen liefhad en hen door woord en voorbeeld de weg naar het goede trachtte aan te wijzen. In de gezegende ouderdom die God haar verleende maakte zij haar leven een gebed. Steeds had zij haar paternoster bij of in de hand, en vooral in de laatste weken kwam het rozenkransgebed als vanzelf op haar lippen bijna tot haar laatste ademtocht. Dat was haar wapen waarmee zij met betrouwen en onderwerping de dood tegemoet zag. Haar sterven was stil en zacht als het langzaam uitgaan van een kaarsje. Aldus bekwam zij de grootste genade hier op aarde: rustig, zalig en zelfzeker te mogen sterven en de eeuwigheid binnen te gaan.

O Maria, gij waart mijn sterkte in mijn zwakheid; mijn troost in mijn droefheid; mijn toevlucht in mijn ellende; thans zijt Gij de hoop mijner zaligheid.

(H. Bern.)

Duurbare kinderen en kleinkinderen, ik ben verdwenen uit uw ogen, maar mijn hart blijft bij u. Hebt dank voor uw goede zorgen en bewandelt steeds de weg van eer en deugd in vroomheid, in onderlinge liefde en verstandhouding. Ik heb tijdens mijn leven veel voor U gebeden; bidt gij nu veel voor mij.

Jezus, Maria, Jozef. (7 j. afl.)

De 4 akten. (12 f. afl.)

De familiën CAROBEL-DE BUS ;

bedanken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem