

« Heer in uw handen beveel ik mijn geest ».

In het gebed en de H. Eucharistieviering wordt aanbevolen

**DE HEER**

**OMER, JOZEF CAROBEL**

echtgenoot van Mevrouw

**BLANCHE GABRIELLE ROELAND**

geboren te Opbrakel, op 22 december 1910 en plotseling overleden bij de overbrenging naar de St. Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel, op 15 februari 1983. Voorzien van het H. Oliesel in ertremis en de Pauselijke zegen.



De families **CAROBEL, ROELAND,**  
**FORT en DERNICOURT,**

danken U voor de blijken van deelneming  
in gebed en rouw.

---

Begraf. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49

Het askruisje, herinnert ons aan de vergankelijkheid van ons aards bestaan : « Mens, gedenkt dat gij stof zijt, en tot stof der aarde wederkeert » (Li. van Asdag).

De dierbare afgestorvene, die ons zo nabij en zo dierbaar was, is zo onverwachts en vlug aan onze zorg en genegenheid ontnomen. Wij treuren om het heengaan van een geliefde echtgenoot en een toegewijde vader. Hij werkte en leefde in soms moeilijke tijden en zorg voor het bestaan en het geluk van de zijnen, om vooruit te komen en zich te verbeteren, daarom timmerde hij aan zijn huis en aan een comfortabele thuis. Daar lag zijn levensopdracht en de diepste zin van zijn bestaan.

Wij brengen bij dit afscheid, hulde en dank, voor al wat de dierbare geweest en gedaan heeft voor het welzijn en het geluk van ons allen die hem gekend en met wie hij heeft samengewerkt, plichtbewust en eerlijk. Moge God, op Zijn woord en belofte, de hoop verwisselen voor de zekerheid, dat God barmhartig is en hem eeuwig leven en rust schenkt in de Heer.

Beminde echtgenote, Blanche en geliefde kinderen, Romain en Emilienne, vele jaren waren we gelukkig samen, de laatste jaren werd mijn gezondheid op de proef gesteld. Mijn oprechten dank voor alles en aan allen. Leeft kristelijk opdat we elkaar weerzien bij de Heer.

Familie en vrienden, dank en bidt voor mij.

---

**De namis wordt opgedragen op zondag 13 maart  
te 10 uur in de St. Martinuskerk te Opbrakel.**