

Hoe zoet is het te sterven, na een gestadige godsvrucht te hebben gekend tot het Hart van Degene die ons moet oordelen !

(H. Margaretha-Maria)

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER
EDMOND CAROES

echtgenoot van Mevrouw
AMELIE DE BRUYN

geboren te Aspelare op 23 maart 1897
en zeer godvruchtig overleden te Nederhasselt,
op 5 mei 1968,
gesterkt door de H.H. sacramenten der stervenden
en de Pauselijke Zegen.

Hij was Erelid van de Bond van het H. Hart
Opgeëiste van de oorlog 1914-18
Oudstrijder van de oorlog 1940-45

—
Een in-goed mens, een kristen uit een stuk, en een voorbeeldig echtgenoot, ziedaar de schitterende erelijst van onze duurzame vriend Edmond, wiens heengaan wij diep betreuren.

Eerder teruggetrokken, bescheiden en voorzichtig, verborg hij achter zijn goedge verschijning, een gouden hart, dat voortdurend gericht stond naar zijn medemensens, wie zij ook waren.

Die medemenselijkheid putte hij in een kristelijke gezindheid, die hem van kindsbeen af en van huis uit, in merg en been zat vastgegroeid, en die nooit enige onderbreking heeft gekend.

Maandelijks was hij als H. Hartbonder, winter en zomer, de eerste op zijn post.

Mogen wij zijn huiselijke deugden vergeten ! Als een trouw echtgenoot heeft hij 43 lange jaren aan de zijde van zijn even trouwe echtgenote, onverpoosd, onvermoeid en eenvoudigweg zijn plicht gedaan.

Om zijn kroon nog rijker te maken, heeft de Heer hem uitgenodigd, Hem op zijn Goddelijke lijdensweg te volgen.

Dit zware offer heeft hij moedig gedragen, hierin gesteund en omringd door zijn onvergelykelijke moedige vrouw, en door zijn bewonderenswaardige familie.

In het begin van haar schone meimaand heeft onze Goddelijke Hemelmoeder, die hij tot in zijn laatste ogenblikken, voortdurend heeft aangeroepen, hem in de glorie van haar Goddelijke Zoon binnengeleid.

Beste vriend Edmond, wij zijn fier op U !
Teerbeminde echtgenote, hoe zou ik U kunnen vergeten ! Vanuit Gods glorie, blijf ik Uw liefdevolle trouw en onverpoosde zorgen eeuwig gedenken.

Beste broer, duurzame familieleden en vrienden allemaal, die mij die vele, lange maanden, dag en nacht hebt bijgestaan, God moge het U allen overvloedig lonen. Vergeet mij niet in Uw offers en gebeden.

H. Hart van Jezus, mijn toevlucht en mijn vrouwen, ontferm U over mij !

—
Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeende dank, de familiën :

CAROES,
DE BRUYN,
VAN DER HAEGEN en
DE PRIL,

Uitg. R. Haegeman, Nederhasselt