

Eens zullen wij hen terugzien  
Die wij op aarde betreuen.



GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN  
DE HEER

## **JULIEN CAROES**

echtgenoot van Mevrouw  
**MARIA VAN DER HAEGEN**

geboren te Nederhasselt op 29 augustus 1932  
en plots overleden te Aspelare  
op 22 januari 1968,  
gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten.

Bij het ondoorgrondelijk geheim van Gods raads-  
besluiten in het haastig wegnemen van deze ziel  
uit het aardse bestaan, buigen wij het hoofd en  
onderwerpen wij ons gelaten aan Gods schikking :  
Niet onze maar Uw wil geschiede.

Onze tijd is kort, zalig die hem wel gebruiken.  
Zalig de dienaar, die de Heer, als Hij komt,  
gereed vindt.

De dierbare overledene was vol levenslust en  
goedheid. Een trouwe echtgenoot, een liefdevolle  
zoon, een beminnelijke broeder, een geprezen vriend.  
Daarom treuren wij allen bij zijn al te vroeg  
heengaan, maar buigen gedwee het hoofd voor Gods  
Wil.

Geliefde echtgenote, onze vreugde en ons geluk  
zijn kortstondig geweest op aarde, maar laten  
we omhoog kijken, waar we zien dat de dood een  
overgang is naar het eeuwig geluk. Put daarin de  
troost en de moed om onze kindjes goed op te  
voeden en te leiden in de wegen van de Heer.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige vrede.



De families :

CAROES,  
VAN DER HAEGEN,  
SERGEANT,  
DE NEVE en  
SORGELOOS.

**betuigen U hun oprechte dank voor uw blijken van  
deelneming in hun rouw.**

---

Drukk. A. Van Der Bracht, Voorde