

†

Verenigd in het geloof bidden wij voor

MIJNHEER

**Richard CARON**

weduwnaar van Mevrouw

**BERTHA D'HONDT**

Geboren te Balegem op 9 augustus 1886  
en Godvruchtig in de Heer ontslapen  
te Oosterzele op 28 augustus 1975,  
gezalfd door het ziekensacrament  
en de Pauselijke Zegen.

Opgeëiste van de oorlog 1914-18

Lid van de Ouds' riddersbond.

---

«Het zaad dat in de goede aarde gevallen was, kwam op en werd rijp en toen bracht het duizendvoudig vrucht voort» (Lc. 8,8)

De Heer van het leven heeft ook dit lang en welgevuld leven rijp voor de oogst gevonden.

Tussen geboren worden en sterven speelt het mysterie van het leven zich af: het leven van vreugde en verdriet, van zorgen en verwachtingen. Het sterven wordt de wankele overgang tot de gelovige zekerheid van eeuwige aannavaarding bij de Vader, die de mens liefheeft.

Vader is ons voorgedaan in werkzaamheid, in goedheid.

Hij was minzaam in de omgang.

Heer God, wij danken omdat deze man zolang in ons midden mocht zijn, in goede gezondheid. Wij vragen U, dat hij die Uw wil zocht te volbrengen nu in Uw blijvend geluk mag opgenomen worden. Vergeef hem dan ook alle menselijke zwakheden en beloon hem voor al het goede dat hij gedaan heeft. Dierbare kinderen en familie, heb dank voor jarenlange goede zorgen; gedenk mij samen met moeder zaliger in uw gebeden, de enige band die ons nog samenhoudt.

**St Rochus, parochiepatroon,  
bid voor ons.**

---

De Heer en Mevrouw  
Odilon Godichiaboïs - Caron kinderen en  
kleinkinderen

De Heer en Mevrouw  
Juliaan Caron - Dobbelaire kinderen en  
kleinkinderen

De Heer en Mevrouw  
Walter Maschke - Caron

De families D'HONDT, CARON,  
GILLIS, DE ZUTTER

---

Druk DE AS - Heistraat 45 - Oosterzele