

Heer, Uw Wil geschiede !



TOT ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

Leona, Bertha, Maria
CARPENTIER

echtgenote van Mijnheer

Floribert VANDEMOORTELE

geboren te Desselgem de 24 April 1891 en godvruchtig overleden te Gent de 14 November 1953, voorzien van de Sacramenten onzer Moeder de Heilige Kerk.

De betreurde afgestorvene was een diep christelijk en voorbeeldig mens, onvergetelijk als echtgenote en als moeder, eerlijk en stichtend in handel en wandel en daarom werd ze door iedereen geacht en bemind.

Gelukkig zijn zij die steeds bewandeld hebben de weg der gerechtigheid en in vrede met God zijn gestorven ; hun werken zullen hen volgen en bij den Heer zullen zij eeuwig loon ervaren.

Duurbare Echtgenoot en Kinderen, onze scheiding is zeer pijnlijk, maar het is Godes wil en wij moeten ons onderwerpen. Blijft christelijk en braaf, dan zullen wij ons eens terug zien in den hemel.

Aan bloedverwanten en kennissen zeg ik ook tot wederziens.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

Rouwdienst DEVOS — Gent

Mijnheer Floribert VANDEMOORTELE ;

Mijnheer en Mevrouw Albert VANDEMOORTELE-ZWARTJES
en kinderen Anne-Marie en Etienne ;

Mijnheer en Mevrouw Alfons PLATTEAU-VANDEMOORTELE
en zoon Guido ;

Mijnheer en Mevrouw Marcel VANDEMOORTELE-BAETEN ;

De familiën CARPENTIER, VANDEMOORTELE
en VAN DEN BROUCKE,

*danken U van harte voor de blijken van innige
deelneming hun betuigd in de rouw die hen treft.*