

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CLOTHILDE CARRYN

Echtgenote van Mijnheer

ACHIEL PETRUS,

geboren te St. Maria-Lierde, de 2 Januari 1892, en
godvruchtig overleden te Velzeke, de 25 Februari
1949, versterkt door de H.H. Sacramenten.

Wat zijn wij anders op aarde dan vreemdelingen
en reizigers ? En ons reis is niets anders dan een
lijdensweg. Hoe langer ons leven, hoe groter de
lijdensweg.

Gelukkig de mens die dat lijden weet te gebrui-
ken om zich een schat van verdiensten te verzame-
len voor het ander leven.

Clothilde was een vrouw van diep geloof. Ze
vond de troost in haar lijden, in haar godsvrucht.
Ze was een goede echtgenote en een goede moeder,
altijd bezorgd voor haar huisgenoten. Haar zorg
was misschien te groot, want zij was het begin van
haar langdurige ziekte.

Duurbare echtgenoot, heb dank voor uw totale
opoffering gedurende mijn lange lijdensdagen. Ik
ga ons bemind kind vervoegen in de Hemel.

Ik laat U alleen op de wereld, ja, maar mijn ge-
beden van hierboven zullen U bijstaan en eens toch
zien we mekaar voor altijd weer. Bid ook gij voor
mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.

300 d. afl.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde.

De familiën CARRYN, PETRUS,
CARRYN en DE COSTER

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.