

Het is een zegenrijke gedachte voor de overledenen
te bidden. (2 Machab. 12)



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

ELODIE CARRIJN

weduwe van Mijnheer

Theodul VAN LIERDE

geboren te St Maria-Oudenhove de 11 januari 1884
en er godvruchtig overleden de 22 november 1960,
versterkt door de genademiddelen van Onze Moeder
de Heilige Kerk.



„Vertrek, kristene ziel, uit deze wereld in de naam
van de Vader, die u heeft geschapen, in de naam
van de Zoon, die voor u heeft geleden, in de naam
van de H. Geest, die u is ingestort!”.

(Gebeden der stervenden.)

De dood is de verlossing van vele ellenden, ja zelfs
is zij een schat voor die godvruchtig geleefd hebben.

(H. Thomas.)

Troostvolle waarheid is het, dat de dood de over-
gang is naar een ander leven en het begin van het
eeuwig hiernamaals. Daar maait de mens wat hij hier
gezaaid heeft, en daar plukt hij de vruchten van zijn
oogst. Hoe harder het leven, hoe rijker de verdiensten
voor de hemel.

Mijn dierbare kinderen en familieleden ik ga naar
een beter oord en zal bidden opdat God U lone voor
uw toewijding. Bidt gij allen voor mijn zielerust.

LAAT ONS BIDDEN

Ontsla, o Heer, de ziel van uw dienares Elodie van
alle banden der zonde, opdat zij in glorieuze verrij-
zenis, verheerlijkt voor U verschijne. Door Christus
onze Heer. Amen.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust.



De familiën CARRIJN, VAN LIERDE,
MEULENIJZER en DE TEMMERMAN

danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.

Uitg. B. Vanderzwalmen, koster, St M.-Oudenb.