

« Ik ben de Verrijzenis en het Leven :
Wie in Mij gelooft zal leven,
ook al is hij gestorven ». (Jo 10, 14)

†

DANKBARE HERINNERING

aan de Heer

MICHEL CARIJN

weduwnaar van Mevrouw

Hélène AELVOET

Geboren te Roborst op 15 oktober 1905 en
overleden in Rustoord "Ter Deynsbeke" te
Zottegem op 16 mei 1993, gesterkt door de
H. Sakramenten van de zieken.

Oud-Strijder
Provincieraadslid
O.C.M.W.-voorzitter
Gemeenteraadslid
O.C.M.W.-raadslid
Kantonale P.V.V.-voorzitter, Zottegem

Stil en zacht
zoals uw leven was
zijt gij heengegaan
wij buigen ons
dankbaar
bedroefd
verarmd...
en zwijgen
eerbiedig
omdat ons woord
te schraal is
uw goedheid
te beschrijven.

Lieve vader,
wij wenen om U, wij danken U
wij bidden voor U.

Uw kinderen en kleinkind,
familie en vrienden.

De families Carijn en Adriaens danken
U voor uw deelneming in hun rouw.

De Canck, Wetteren