



Dank U om de mooie momenten
als ik goed en vriendelijk mocht zijn,
als ik dienst bewees
als ik helpen kon wie in nood was,
als ik dankbaarheid ondervond,
van de natuur mocht genieten,
mooie muziek mocht beluisteren.

Gelovig aandenken aan de heer

Willy CARON

echtgenoot van Mariette VERBANCK

Geboren te Oosterzele op 4 april 1929 en
zacht overleden op 25 april 1990 in het
U.Z. te Gent, voorzien van de Heilige
Sakramenten der Zieken.

- Hij was - gewezen voorzitter van de A.C.W. -
afdeling Oosterzele
- huidig ondervoorzitter van de
A.C.W. - afdeling Oosterzele
- hoofdbestuurder van het Gemeen-
telijk A.C.W.
- gewezen lid van het Arrondissemens-
feel hoofdbestuur van het A.C.W.
- gewezen voorzitter van het A.C.V.
Oosterzele
- stichtend bestuurslid K.A.J.
- stichtend bestuurslid van de K.W.B.
- bestuurslid van de Christelijke
Mutualiteit Oosterzele - Bottelare
- ondervoorzitter van de Vlaamse
Oudstrijders
- oud-gemeenteraadslid Oosterzele
- oud - O.C.M.W.-raadslid.

Onze Vava is niet meer.

De families Caron, Verbanck, De Moor en
De Boose, danken U om uw medevoelen bij
dit afscheid.

„Laat nu Uw dienaar in vrede gaan Heer...
want alles is volbracht". Hij was immers een
oprecht gelovig man en in Gods tempel,
Zijn Kerk was hij zeer goed thuis.

De leidraad van het leven was : „bouwen
aan een wereld van rechtvaardigheid, wer-
ken aan een wereld van broederlijke solidari-
teit".

„Bouwen aan de dromen die in ons bestaan,
verder durven dromen dan enkel maar wat
zal vergaan"...

Zijn leven typeerde die inzet voor mensen,
voorspraak voor mensen, verdediging van
mensen, welzijn voor mensen. Op de fabriek,
in de bewegingen, in het gemeentelijk be-
leid, in zijn sociale vrijwilligersdiensten aan
mensen, overal was hij zo „belangeloos ten
dienste".

De bron van zijn energie was zijn eenvoudig
recht geloof. God mocht bij Willy God zijn
en Hij mocht hem dat vragen.

Lieve moemoe, lieve kinderen, lieve klein-
kinderen, het was zo goed bij elkaar. Ik
was steeds zo fier over jullie. Wij zullen
elkaar oh zo missen. Maar ik blijf bij jullie
diepgeworteld.

Mijn kinderen, draag zorg voor onze moemoe
zoals jullie mij begrepen en gekoesterd heb-
ben.

Beste familieleden en dierbare vrienden, mijn
strijd is gestreden, soms als een kruisweg
van menselijke miserie, maar trouw bleef ik
en rechtgelovig.

Vele vrienden uit de sociale beweging, ik
geef U de fakkel der rechtvaardigheid door,
houd hem brandend voor alle mensen.

Uitg. De Brauwer-De Mulder - Oosterzele