

« God, Heer van het leven, leid onze dierbare moeder binnen, in het licht waarin Gij woont. »

†

Dierbare gedachtenis aan

MEVROUW

AGNES CARTEUS

echtgenote van de Heer Gentil LEFEVER

geboren te Ronse, op 26 november 1905

en er godvruchtig overleden

op 25 januari 1973,

bediend met de HH. Sacramenten der zieken.

Onverwacht werd onze geliefde moeder uit ons midden weggerukt. Wat was zij geduldig en goed, zo één en al, in vreugde en pijn, belangstelling en warme genegenheid, voor elk van ons, voor ons werk ook.

We kregen geen kans ons voor te bereiden op enig afscheid.

Nu zoeken we ons het beste uit uw bestaan te herinneren, om elkaar te troosten en weer moed te geven, om de Heer van het leven te danken, om uw liefde.

Gij waart zo graag dicht bij ons, om te vertellen, te luisteren, om aan te moedigen, gelukkig te zijn.

Het was fijn U te horen, vol minzaamheid, mededeelzaam, overtuigend. In uw levendig woord herkenden we uw sprankelende, vlugge geest, uw rijk gemoed vol tederheid. We waren trots u aktief te zien, zorgzaam, stipt, dienstvaardig in gezin en zaak, altijd trouwend, aandachtig voor het onuitgesproken verlangen van ons, uw kinderen, van de mensen, uw vrienden.

Wat waart gij blij om de vriendschap van ons allen, en vooral van uw kleinkind Carmen.

Wij danken U om uw ruim hart! Hoe hebt gij ons voorgeleefd, hoe verdraagzaamheid gekoppeld wordt met trouw aan eigen inzicht, spontane en onberekende naastenliefde best samengaat met hard werken en soberheid.

Uw geloof in God, de almachtige, uw vertrouwen in de Verrezen Heer, uw gebed oprecht en eenvoudig, zet ons aan met onze pijn, met onze dankbaarheid, voor het altaar te komen en te vragen :

« Heer, maak onze geliefde moeder, heerlijker en gelukkiger nog dan wij het kunnen. Geef haar Uw vrede, Uw eeuwig leven, geef ons, dat wij haar, blijde en stralend, mogen wederzien ».

Mijn goede man, mijn lieve kinderen, dank U, om uw zorg, uw genegenheid.

De Hr Gentil LEFEVER,

De Hr en Mw Marc LEFEVER-DEGAVRE en dochter Carmen,

De Hr en Mw Antoine LEFEVER-BAEKE,

danken U van harte voor de blijken van kristelijke deelneming in rouw en gebed.

Monsieur Gentil LEFEVER,

Monsieur et Madame Marc LEFEVER-DEGAVRE et fille Carmen,

Monsieur et Madame Antoine LEFEVER-BAEKE,

vous remercient pour les marques de sympathie témoignées à l'occasion de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver.