

Vroom aandenken aan
de Heer

Hubert Carteus

echtgenoot van

Simonne Vanderstraeten

geboren te Ronse op 13 april 1940
en plots van ons heengegaan te Asper
op 29 november 1981.
Gesterkt door het H. Oliesel
«in extremis».

Lid van de Maatschappij
«Dragers van St.-Hermes».

O! 't ruisen van het ranke riet!
O wist ik toch uw droevig lied!
wanneer de wind voorbij u voert
en buigend uwe halmen roert,
gij buigt, ootmoedig nijgend, neêr,
staat op en buigt ootmoedig weêr,
en zingt al buigend 't droevig lied,
dat ik beminne, o ranke riet!

Guido Gezelle.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Simonne Vanderstraeten

Katrien Carteus

David Carteus

De families Carteus-Mastin en
Vanderstraeten-Van Driessche

danken U oprecht voor de blijken van
medeleven.

De Graal, Oudenaarde - 055/31.66.17