



DANKBARE GEDACHTENIS  
AAN HET LEVEN VAN

MEJUFFROUW

## **Albertine CASIERES**

dochter van wijlen Richard en Sidonie  
CASIERES - VAN DE WATTYNE

geboren te Schorisse op 15 maart 1909  
en godvruchtig overleden in het rustoord  
"Najaarszon" te Brakel op 9 juni 1996,  
gesterkt door het sakrament van  
de ziekenzalving.

---

De families :

**CASIERES - VAN DE WATTYNE**  
danken U voor uw gebed  
en uw medeleven.

---

Rouw- & Druk- B.V.B.A. RAOUL, Brakel

Haar leven was gebouwd op de rots die Christus is. Ze vond troost en verlichting in het gebed dat haar moed en sterkte gaf.

Onverdroten heeft zij geijverd voor het ' huis van de Heer ' :  
we noemen hierbij :  
haar zorg voor de gewaden en versiering van de kerk,  
haar grote ijver en gulheid voor de missies.

Wij mogen er zeker van zijn dat de Heer haar nu ook zal opnemen in Zijn Rijk van vrede en geluk, en haar laat delen in Zijn heerlijkheid.

*Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht,  
stel mij toch nimmer teleur.  
Rechtvaardige God, bevrijd mij,  
aanhoor mij en red mij met spoed.*

*Vertrouwend leg ik nu mijn geest in Uw  
handen, Gij zijt mijn beschermer, ge-  
trouwe God.*

( uit ps. 31)

Dierbare familie,  
ik dank u allen voor wat gij voor mij gedaan hebt. En gij allen die mij gekend en bemind hebt, blijf mij gedenken in uw gebeden.

Namis : vrijdag 28 juni 1996 om 18.30 uur.