

GOD IS LIEFDE



Bid voor de ziel van

MEVROUW

Rachel, Odile CASIERES

weduwe

in eerste huwelijk van Jozef DE STAERCKE
in tweede huwelijk van Jozef VAN CAENEGEM

geboren te Schorisse op 23 december 1902
en godvruchtig overleden te Brakel
op 7 september 1986,

gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

« Ik dank u, zonne die in 't Westen staat,
En, bloedend over de aarde, sterven gaat.
Nu wordt uw brandend hart zoo machtig groot,
Ik dank u voor uw licht- en liefdedood.

Weer bleekt voor mij een bloedbedrupt Gelaat,
Buigend naar 't Hart, dat stervend opengaat:
En 'k strek, als Hij, uit liefde en zielenood,
Mijn armen boetend door het avondrood.

O zonne, gij hebt uw gelaat bedekt,
Toen in zijn naaktheid hing, en bloedbevekt,
De Zoon der Maagd, Gods ééngelboren Zoon...

Ik heb zoo'n schuld aan al zijn leed en hoon...
Ik dank u, zoon, om uw duisterheid,
Eerbiedig om zijn heilig Lijk gespreid. »

De families

CASIERES, DE STAERCKE, VAN CAENEGEM,
VAN DE WATTIJNE, COESENS, MICHIELS

danken U voor uw gebed
en uw medeleven in hun rouw.

Begravenissen-Crematies Amand Marroyen - Brakel
Drukk. L. De Ruyver - Brakel