

"Als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren".



Dankbaar aandenken aan

DE HEER

**Norbert, Albert CASIERIS**

weduwnaar van Mevrouw

**Eliza BAEKELANDT**

geboren te Nederbrakel op 15 april 1920  
en overleden in het A.Z. Sint-Elisabeth  
te Zottegem op 10 juli 2001,  
gesterkt door het sacrament  
van de ziekenzalving.

Voor uw medeleven en gebeden, danken u van harte de families CASIERIS - BAUWENS - BAEKELANDT - DE BOCK.

Namis op zaterdag 28 juli 2001 om 19 uur in de parochiekerk St-Ursmarus te Zegelsem.

Rouwl. RAOUL, Brakel Tel. 055/42 24 49

De ouderdom brengt meestal allerlei kwalen en miserie mee, ook Albert bleef niet gespaard. En toch heeft hij, spijs alles een schone oude dag gekend. Rustig woonde hij in zijn huisje in de Hauwstraat, na het overlijden van zijn vrouw, elf jaar geleden, bleef zijn bekommernis verder voor de zijnen.

Hij is trouw geweest aan God. Zo lang hij kon was hij op post in de zondagsmis. Hij was rechtvaardig en overtuigd christen die God en de kerk beminde.

Dienstbaarheid voor zijn kinderen en kleinkinderen, dienstbaarheid en geduld voor zijn vrouw, zonder nooit een woord van klagen.

Rusteloos waren inderdaad zijn dagen, tot zelf op hoge ouderdom, was hij in volle leven zorg en kommer voor zijn plicht in de woning en tuin.

Hij genoot ervan, alles geordend en groeiend rond zich te zien. Het was voor hem een beeld der goede voorzienigheid.

De rust en de vrede van zijn hart werpen een licht over zijn leven: hij was voorbereid voor de ontmoeting met de Heer, over naar een ander leven.

Beste kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uw genegenheid, uw bezoeken, ik ben tevreden over u, samen met moeder zaliger hebben we ons best gedaan.

Familieleden en vele vrienden, het leven kan hard zijn, maar uw aller genegenheid en vriendschap maakt dit leven ook schoon, dank u wel! Gedenk me in een gebed.

H. Hart van Jezus, ik vertrouw op u.

H. Maria, Moeder Gods, bid voor ons.