

Heer, ik betrouw op uw oneindige barmhartigheid.

Psalm 12/6



GEDENK IN UW GEBEDEN

de ziel van

De Heer Felix CASSEMAN

weduwnaar van

Suzanna VAN CAUWENBERGH

geboren te Itterbeek, de 13 november 1888 en godvruchtig overleden te Dilbeek, de 28 februari 1968, gesterkt door de HH. Sacramenten der zieken.

God, Schepper en Verlosser van alle mensen, schenk in uw oneindige barmhartigheid aan de ziel van uw overledene, vergiffenis van alle zonden en straffen. Laat haar voor uw goddelijke rechterstoel genade en erbarmen vinden, omwille van de dood van onze Heer en Zaligmaker, die gezegd heeft: Ik ben de verrijzenis en het leven, al wie in Mij gelooft zal leven. En wie leeft en gelooft in Mij, zal niet sterven in eeuwigheid.

Heer Jezus, God vol goedheid, Vader der barmhartigen, ik bied me voor uwen rechterstoel aan, me vernederend en hopende op uwe goedheid. Ontvang mij tussen die armen die uwe liefde voor mij heeft uitgereikt aan het kruis, opdat uwe diensten voor mij niet verloren gaan.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust!

De families CASSEMAN, VAN CAUWENBERGH,
VAN SCHEPDAEL, LIEFFERINCKX en LEEMANS,

zeer gevoelig aan Uw blijken van deelneming, betuigen U hun oprechte dank.