

+

Ik, ik vergeet je nooit: in mijn handpalm heb ik je naam geschreven (Jesaja 49, 15-16).

IN DANKBARE HERINNERING
BIDDEN WE VOOR

JAN CASSEYAS

echtgenoot van Martha JOURQUIN

Hij werd geboren te Ronse, op 14 augustus 1906 en is er godvruchtig overleden op 6 maart 1988, gesterkt door de HH. Sakramenten der Zieken.

Vader was een hartelijk man, vol zin voor humor, één en al oprechte belangstelling voor de vele mensen die hij kende: de mensen in de straten om en bij St.-Hermes, de kerk waar hij zielsveel van hield. De mensen die hij, ietwat verder, ontmoette op de wegen die leiden naar zijn geboortegehucht waar hij, zolang het ging, dagelijks heenwandelde en waarover hij de heerlijkste jeugdherinneringen kon vertellen.

Hij was een milde, begrijpende echtgenoot, vader en opa die zijn mildheid en zijn begrip putte uit zijn diep geloof in Gods goedheid.

In dat geloof is hij naar het Vaderhuis weergekeerd, na een moedig gedragen pijnlijke ziekte, een leemte nalatend waar een mens geen blijf mee weet zonder 's Heren belofte dat Hij ons aller naam in Zijn handpalm heeft geschreven.

We zullen zijn nagedachtenis trouw in ere houden.

Onze-Lieve-Vrouw van Wittentak, bid voor hem.

*Met mijn persoonlijke
oprechte dank voor uw
ontroerende tekst.*

Stefan.

Martha CASSEYAS-JOURQUIN,
zijn echtgenote,

Stefan en Lieve CASSEYAS-DE POTTER,
Jos en Bernadette VAN IMPE-CASSEYAS,
Steven en Ellen VAN IMPE,
zijn kinderen en kleinkinderen,

De families CASSEYAS en JOURQUIN

DANKEN U VAN HARTE
VOOR UW GEBED,
VOOR UW DEELNEMING.

sanderus