

Niemand leeft voor zichzelf,  
niemand sterft voor zichzelf.  
Wij leven en sterven voor God onze Heer :  
aan Hem behoren wij toe !



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN  
DE HEER**

**Firmin, Michel CASTELEYN**

echtgenoot van Mevrouw  
**Maria LANGHUIE,**

geboren te Zegelsem op 29 april 1916 en  
godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel  
op 1 januari 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Wij zijn diep getroffen bij het zo plotse  
heengaan van onze dierbare echtgenoot en  
vader. Lang heeft hij zwaar werk verricht in  
ongezonde omstandigheden. De last van zijn  
ziekte heeft hij met groot geduld gedragen.  
Moge God hem nu belonen voor al het goede  
dat hij gedaan heeft.

Geliefde echtgenote, samen hebben wij lief  
en leed met mekaar gedeeld. Ik was nog zo  
graag bij u gebleven. Troost u, eens zien  
wij elkander weer.

Beminde kinderen en kleinkinderen, uw ou-  
ders hebben zoveel voor u gedaan. Weest gij

nu moeders troost. Ik ga een beter en ge-  
lukkiger leven tegemoet. Vergeet gij mij nu  
niet in uw gebed.

Heer onze God, wil barmhartig zijn voor  
Michel. Zoals elk mensenleven, was ook zijn  
leven niet volmaakt : toch heeft hij getracht  
uw wil te volbrengen in goede en kwade  
dagen. Schenk hem vergeving voor zover hij  
faalde en vul aan wat aan zijn leven nog  
ontbreekt. Wij vragen het U door Christus  
onze Heer.

De families CASTELEYN, LANGHUIE,  
BOCKSTAEL, BOUSSON,

**danken U voor de blijken van kristelijke  
deelname.**

Druk De Vleeschouwer-Hoste, Brakel