

Heer, herinner U de namen van hen die gestorven zijn.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria CASTELEYN

weduwe van de Heer Omer VAN MELLO,

geboren te St.-Maria-Lierde op 16 september 1904 en er overleden op 2 mei 1981, gesterkt door de HH. Sakramenten.

Lid van de Bond van de Derde Leeftijd.

Zorgend en werkzaam, vriendelijk en behulpzaam voor huisgenoten en evenmens, vol begrip voor haar man zaliger, kinderen en kleinkinderen, intens meelevend met het wel en wee van haar familieleden, geduldig tijdens lichamelijk lijden, dankbaar tegenover hen die haar bijstonden en verzorgden tijdens haar laatste ziekte, dit is het beeld van deze vrouw, dat haar verwanten en kennissen zullen meedragen in het verder leven.

Grote God, dit leven was zo gaaf en zo verzadigd van goedheid en rechtschapenheid, dat het ons moeite kost het aan U terug te geven; jarenlang waren wij met dit mens zo vertrouwd, dat zij een stuk van ons eigen leven werd. Maar Uw Zoon heeft ons geleerd wat geven is en Hij verwijst ons naar eeuwig geluk, naar verwachting van weerzien, naar leven zonder angst en leed. Om deze boodschap van Jezus, die eeuwigheid binnenhaalt in de tijd, zijn wij U dankbaar, God.

Beminde kinderen, in volle bewustzijn heb ik afscheid van U genomen. Mijn laatste wensen heb ik U kenbaar gemaakt. Laat de sterke familieband die ons allen bijeen hield

en voornamelijk in dagen van ontij en tegenslag zoveel samenhang bracht, verder bestaan. Ik dank U allen om uw zorgzaamheid en kinderlijke genegenheid, vooral tijdens mijn laatste ziekte, gedurende welke ik mijn dagen toch nog heb mogen doorbrengen in het gezin van één van mijn kinderen.

Dierbare kleinkinderen, gij weet dat ik over U allen toch zo fier was. Bidt nu met al onze familieleden voor mij: «Wij smeken U, Heer, voor dit mens dat ons zo nabij en dierbaar was en dat nu weggevalen is uit onze familiekring. Wij danken U voor de vriendschap en de vrede die zij ons gebracht heeft. Wij bidden U, dat niets van haar mensenleven verloren zal gaan en dat alles waarin zij groot is geweest tot ons moge blijven spreken, nu zij gestorven is.

De families CASTELEYN, VAN MELLO,
DE BRAKELEER, VAN DE MERGEL,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel