

Sterven is de hemel erven.



Dit aandenken weze een aansporing tot gebed
voor de ziel van Mejuffer

Octavie Casteur

Haar ziel werd voor de eeuwigheid geboren op de 28 januari 1886. Haar lichaam werd aan gewijde aarde toevertrouwd nadat onze Moeder de H. Kerk haar met de H. Sacramenten der stervenden had gesterkt en het H. Misoffer voor haar zielerust had opgedragen en een laatste maal gezegend op 12 december 1958 waar zij wacht op de bazuinstoot der verrijzenis.

Lid van de Mariacongregatie.

Met groot geduld en met levendig geloof heeft zij haar lijden doorstaan: het kruis heeft zij moedig op haar schouders genomen en is zij Jezus gevolgd naar haar calvarieberg.

Verleen, smeken wij, almachtige God, dat de ziel van uw dienaar Octavie, die uit deze wereld is gescheiden, door dit offer gereinigd en van zonden ontslagen, vergiffenis en tevens de eeuwige Rust bekomme. Door onzen Heer Jezus Kristus, Uwen Zoon. (Mis der overledenen).

Geliefde broers en zusters, heb dank voor uwe goedheid en onvermoeide zorg en liefdevolle toewijding. Eens zien we malkander weder in den hemel.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk.

Uitg. R. DE VOS, koster, St. Lievens-Esse.

De familiën CASTEUR en TUYPENS.

Diep getroffen door de blijken van genegenheid
en deelneming in hun rouw.

B E D A N K E N .