

"De Heer draagt zorg voor het leven der vromen". (Ps. 37)

†

Wij geloven in het eeuwig leven van Mevrouw

Elza CATERNANG

Echtgenote van de Heer
EMIEL VAN RUYSKENSVELD

geboren te Sint-Maria-Lierde op 13 februari 1916 en godvruchtig in de Heer ontslapen in de Sint-Franciscuskliniek te Brakel op 25 april 1976, na dat ze de ziekenzalving en de pauselijke zegen ontvangen had.

"De Heer is verreezen van de doden"! Dit is de troostende en hoopgevende paasboodschap die de Kerk voorhoudt aan hen die treuren om het heengaan van een dierbare naastbestaande. Sint-Jan beschrijft de nieuwe leefwereld van onze betreurde overledenen: "God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geweene, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij". (Apok. 21,4) Sint-Paulus verzekert ons dat wij deelgenoot worden aan de verrijzenis van Christus: "Door de hoop in Zijn dood zijn wij met Christus begraven, opdat ook wij een nieuw leven zouden leiden zoals Christus door de macht van Zijn Vader uit de doden is opgewekt". (Rom. 6,4) Al is de droefheid om de dood van deze goede echtgenote en moeder door al deze woorden uit de H. Schrift niet verdwenen, gericht tot gelovige mensen, ver-

kondigen zij ons toch dat met de lichamelijke dood niet alles gedaan is, dat onze betreurde afgestorvene leeft, zij het dan op een andere manier dan voorheen.

Dierbare echtgenote, met grote smart neem ik afscheid van u, met wie ik samen zoveel levensvreugde en levensleed gedeeld heb. Tijdens uw ziekte voelde ik dat mijn plaats aan uw ziekbed was in het ziekenhuis. Zo heb ik u mijn dankbaarheid willen tonen om alles wat gij voor mij en ons gezin gedaan hebt. Lieve moeder, uw dochter en schoonzoon met hun jong gezin treuren om uw vroegtijdig heengaan. Hoe hebt gij steeds met ons meegeleefd en waren onze kinderen uw troetelkinderen geworden. Wij danken u oprecht om uw genegenheid, uw nagedachtenis houden wij in ere. Samen met vader, ooms en tanten blijven we tot de Heer voor u bidden, gelovend dat dit nog het enige is wat u helpen kan: "God, de zorg van moeder ging uit naar allen die steun zochten, liefde, hulp, een bemoedigend woord. Schenk rust aan haar die zachtmoedig was van karakter en eenvoudig van hart. Neem haar in uw vreugde op als een goede en getrouwe dienaar. Dit vragen we U door Christus onze Heer. Amen".

De families Caternang, Van Ruyskensveld,
Porrewijk en Van Ruyskensveld

danken voor uw gebeden en
deelneming in hun rouw.

druk. v. d. bracht, voorde