

« Wees gerust, mijn ziel, want God blijft voor U zorgen »
(naar p.s. 114)



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Gaston, Albert CATERNANG

**echtgenoot van Mevrouw
Germaine VAN DAMME,**

geboren te St.-Maria-Lierde op 24 mei 1912 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel op 16 december 1980, nadat hij de Pauselijke Zegen en het Ziekensacrament ontvangen had.

Lid van de Oud-Strijdersbond 1940-1945.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Vol plichtsbefes werken en zorgen, in stilte met aanvaarding een lijdensbed doormaken, jarenlang, dit is voor het grootste gedeelte het leven geweest van deze man, die God tot Zich geroepen heeft. De vroomheid waarmee hij een kruis sloeg, de eerbied waarmee hij de hoogdag ontving, het welgemeend dankwoord tot de bezoekende priester waren zoveel bewijzen dat deze mens gans zijn leven trouw gebleven is aan het rotsvast geloof dat hij van huis uit had meegekregen. Voor iemand die in zijn leven rekening hield met God, zijn bij zijn dood de woorden van de H. Schrift van toepassing: « De rechtvaardigen zijn in Gods hand, geen kwelling zal hen deren... Men

beschouwt hun heengaan als een ramp, maar zij zijn in vrede ». (Wijsheid 3, 1-3)

Het beeld dat zijn naastbestaanden, echtgenote en kinderen, van deze mens in hun verder leven meedragen is het beeld van de kristelijke huisvader die eerst door noeste arbeid ingestaan heeft voor zijn gezin en het voorgegaan is op de weg van de plicht, maar later door ziekte getroffen, jarenlang zorgen behoefde en zijn leefwereld daarvoor beperkt zag tot zijn ziekenkamer, waar hij in de stilte van zijn gemoed en van zijn hart deze beproeving aanvaard heeft en zich heeft voorbereid op de grote ontmoeting met de Heer.

God, schenk rust aan deze echtgenoot en vader, wiens leven verliep in eenvoud en rustig geloof. Beoordeel deze mens naar het volbrengen van zijn plichten tegenover U, zijn Schepper, en tegenover zijn dierbaren. Neem hem bij U op als een goede en trouwe dienaar, en verleen ons het vaste geloof dat deze echtgenoot en vader nu voortleeft in de vreugde van het eeuwig leven, waar zijn dierbaren hopen hem eens te mogen terugzien.

De families CATERNANG, VAN DAMME,
PORREWIJCK, DE POORTER,

**danken U oprecht voor de blijken
van kristelijke deelneming.**

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel