

Zalig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.



ZALIG AANDENKEN aan MEJUFFER

Lucia - Clementia Cauchie

Dochter van

Willem en Irma Van De Ponsele,

geboren te Overboelare de 15 Juni 1929 en er godvruchtig overleden de 21 September 1953, gesterkt door de laatste HH. Sacramenten der stervenden.

Wetend wat al droefheid het leven voor haar was en alle lijden met stille onderwerping en in vereniging met de gekruiste Jezus uit Gods hand aanvaardend, had ze zich heilig voorbereid op haar dood. Na met dankbare liefde afscheid genomen te hebben van haar ouders, zuster en omstaande vrienden verliet ze dit leven in vrede.

Onze Lieve Heer was tevreden met haar goede wil en voornemen haar ganse leven Hem alleen te dienen in toewijding aan de naaste. Ja, ze was een vrome leliezuivere ziel die God, Maria en de naaste met de vurigste liefde beminde ; ze was God aangenaam en daarom heeft Hij zich gehaast haar tot Zich te roepen, als een schone bloem in Zijn hemelse hof.

Moeder Maria, Onbevleete Maagd, ze moest niet meer naar Lourdes gaan om bij U te zijn ; Gij hebt Uw kind bij U genomen in de eeuwige gelukzaligheid.

Lieve Ouders, Zusters en Familie, ik bid in de

hemel dat de goede God U moge lonen voor de grenzeloze liefde waarmede gij mijn lijden hebt verzacht. Eens zien wij elkander weer.

Heilige Moeder Gods, Onbevleete Ontvangenis, bid voor ons.



De Familiën Cauchie en
Van De Ponsele,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming hun betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene,

DANKEN U.

Drukk. De Croo, Overboelare.