

Zalig zij die in de Heer sterven!



BID VOOR DE ZIELERUST
van
MEJUFFER ANNA CAUS
dochter van wijlen

Mijnheer Petrus en Mevr. Odile WEYTS

geboren te Mater de 18 Februari 1895
en er godvruchtig overleden de 18 Oogst 1953

bediend met de H.H. Sacramenten van de zieken.

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw
en andere Kristelijke verenigingen van de parochie.

Voor iemand die eerlijk en trouw God bemind en
gediend heeft wordt de dood de geboortedag van het
eeuwig leven.

God had haar bedeed met wijsheid, edelhartigheid
en Godsdienstzin. Met rusteloze kommer en werkzaam-
heid stelde zij haar rijke gaven en lichaamskrachten, tot
de laatste levensdagen, ten pande voor oversten en familie.
Met wie zij in aanraking kwam wist zij zich beminlijk
te maken. — Haar lijden droeg zij gelaten aan haar
gekrusten Meester op.

Haar goede werken volgen haar bij God. Bij de
mensen zal haar gedachtenis in eer blijven.

Duurbare broeders, zusters en familie, troost U bij
deze gedachten. Gedenkt wat ik voor U allen deed: blijft
eendrachtig elkaar genegen. Hebt dank voor uwe genegen-
heid en zorg om mij. Ook gij, *mijn goede vriendinnen*, die
mij zo trouw gebleven zijt tot mijn laatste uur. De Mees-
ter zegene er U om.

H. Maagd Maria glorierijk ten hemel opgenomen,
bid voor ons!

R. I. P.

Heer en Mevrouw Richard Verhoost-Caus;

Heer en Mevrouw Paul Caus-Dolvelde;

Mejuffer Sara Caus;

Heer Alfons Caus;

Mejuffer Amelberga Caus,

haar broeders, schoonbroeder, zusters en schoonzuster;

Mejuffer Julia Verhoost;

Mejuffer Antoinette Verhoost;

Mejuffer Maria Caus;

Heer Robert Caus,

De familiën Caus en Weyts.

haar nichten en neef;

**BEDANKEN voor de blijken van
deelneming in hun rouw.**