

Genadige Jezus. geef haar ziel de eeuwige rust.
(7 j. en 7 q. afl.)

†

ZALIGE GEDACHTENIS
VAN MEVROUW

CLARISSE CAUS

echtgenote van Mijnheer
ROBERT CARRIJN

geboren te St. Lievens-Houtem, de 16 Januari 1913.
en overleden te Idegem, de 27 Mei 1951.
Zij was lid van de Bond van het H. Hart

Van hare kindsheid af in de vrees des Heren opgevoed, was zij nu de goede kristene moeder, die zorgde voor haar huisgezin en hare kinderen.

Heden is de mens en morgen komt hij niet meer te voorschijn. Gelukkig deze die het uur zijner dood voor ogen heeft en zich alle dagen bereid om wel te sterven.

(N. Kristi.)

Ik heb in mijn smarten God gezocht en ik ben in mijne hoop niet bedrogen geweest. Hetgeen ik geleden heb is voorbij en hetgeen ik van de Heer zal ontvangen zal geen einde hebben.

Men moet de doden vertroosten, niet met tranen, maar met gebeden. (H. Alph.)

Mijne duurbaren en al dezen die mij gekend en bemind hebben, bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw Rijk!

Uitg. Surdlacourt L., Koster. Ste Maria-Lierde

Zeer getroffen door Uw bliken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank :

De familiën CARRIJN, CAUS, FONCK
en CARRIJN.