



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# EMMA CAUS

echtgenote van Mijnheer

## Oscar BOUSARD

geboren te St Maria-Horebeke de 24 April 1883 en  
godvruchtig overleden te Michelbeke, de 21 Novem-  
ber 1953

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

De kroon is van ons hoofd gevallen... Heer, Gij hadt ons een goede moeder gegeven voor ons geluk op aarde - wij geven ze u terug zonder morren, maar met een hart vol droefheid.

Van deze achtbare overledene mag terecht gezegd worden dat zij een leven van zorgen en kommer gekend heeft, maar christelijk als zij was, wist zij de beproevingen te aanvaarden en moedig te dragen - ook tijdens haar ziekte kwam geen klacht over haar lippen; tot in het zicht van de dood bleef zij zich zelf vergeten en aan de anderen denken - God alleen die alles weet en ziet zal niet wachten aan deze voorbeeldige moeder de verdiende beloning te schenken.

"Wie met Christus lijdt, zal zich met Hem in den Hemel verheugen,..."

O Maria, U heb ik steeds bemind en vereerd, wees nu mijn toevlucht bij uw Goddelijke Zoon.

H. Bernardus

Geliefde echtgenoot en beminde kinderen, ik zie uw droefheid: weent niet als deze die geen hoop hebben; ik ben gelukkig en bid voor u - leeft zoals ik u geleerd heb - weest de steun en troost van uw oude vader, helpt elkander en bidt voor mij - eens komt de dag van zalig weerzien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U (300d.)

Uitg. De Vleeschouwer L. - Coppens, Michelbeke



Mijnheer Oscar BOUSARD,

Mijnheer Gerard BOUSARD en kind,

Mevrouw Weduwe DE ZITTER-BOUSARD en kind,

Mejuffer Marcella BOUSARD

De Heer en Mevrouw Albert DE PESSEMIER-BOUSARD,

De Heer en Mevrouw Albert BOUSARD-VAN DER STOCK,

De Heer en Mevrouw Marcel BOUSARD-DE PREZ en kinderen,

De familiën CAUS, BOUSARD, SIMOENS, BAERT

haar echtgenoot

haar kinderen en kleinkinderen

denken U van harte voor Uw wel-  
willende deelneming en gebeden.