

O. heilig Kruis, onder uw schaduw rust en hoop ik !



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Delphine Cauwel

echtgenote van Mijr.heer

Jan-Baptist De Sterck

geboren te Steenhuize - Wijnhuize, 16 Februari 1875
en godvruchtig overleden te Ophasselt 21 Januari 1953.
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

Zij was een rechtschapen vrouw, die gans haar leven de weg der deugd bewandelde : in lief en leed aan God gehecht, in wien zij onwankelbaar betrouwde. Zij droeg een uitnemende zorg voor haar huisgezin en bestuurde het met wijs beleid, zij vond haar geluk in het kwijten van haar plichten, als onberispelijke echtgenote en tedere moeder.

Op haar wegen heeft zij lijden en beproevingen gevonden, zij is van hier weggegaan rijk aan onvergankelijke schatten.

Nu zij terug bij 'de Heer is, zijn wij getroost door de bede van de kerk : immers het leven wordt niet weggenomen, maar in een ander verwisseld en nadat de woonplaats van het aardse verblijf ontbonden is, wordt in de hemel een eeuwige woonstede verkregen.

(mis d. overl.)

Dierbare echtgenoot. is uw droefheid groot, oneindig groter is het loon waarmee God uw kristelijke onderwerping zal vergelden.

Mijn geliefde kinderen en kleinkinderen, God roept mijn tot Hem. Ik sterf om in God te herleven. looft den Wil des Heren, want Hij handelt met wijsheid en liefde.... en om uw milde zorgen zal Hij u zegenen.

Barmhartige Jezus, geef hare Ziel de eeuwig rust.

(300 dagen alf.)



*De Familles Cauwel ;
De Sterck ;
Buysse ;
De Turck ;*

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming hun betoond bij het
overlijden van hun dierbare afge-
storvene,

DANKEN U.

Uitgever Frans De Vos, Ophasselt