

Heer, uw Heilige Wil geschiede!



BID VOOR DE ZIEL VAN MEVROUW

SUZANNE CAUWEL

Echtgenote van Mijnheer

Marcel D'Hayer

Geboren te Geraardsbergen, de 12 Mei 1924
en aldaar overleden, de 12 Maart 1954,
gesterkt door de Laatste H.H. Sacra-
menten der Stervenden.

Op zeer jeugdige ouderdom en in de volle kracht des levens, werd zij aan de liefde van haar huisgezin onttrokken door een ongeneeslijke kwaal, waaraan de beste zorgen geen hulp konden bieden. Het vroegtijdige heengaan dezer jonge echtgenote en moeder, laat in ons hart diepe wonden na, doch wij buigen eerbiedig het hoofd voor de Wil des Heren.

De duurzame afgestorvene was door al hare omgeving ten zeerste geliefd om haar rechtvaardigheid en gehechtheid aan haar huisgezin, en zal steeds in aller herinnering blijven voortleven als een voorbeeld voor velen.

Beminde echtgenoot en zoon, het spijt mij ten zeerste dat ik U allen verlaten moet, terwijl ik hier op aarde nog zoveel goed voor U beiden had kunnen doen. Heb dank voor de genegenheid waarmede ge mij hebt omringd. Beminde familieleden en vrienden, dank ook voor uwe bekommernis om mij. Gedenk mij in uwe gebeden en wees samen de troost van hen die ik naliet.

Onze Lieve Vrouw van de Oudenberg,
bid voor ons.

De Familiën D'HAYER, CAUWEL, MAES en VAN DE
PONSELE;

denken U van harte voor de blijken van genegenheid hun betoond in de pijnlijke rouw die hun kwam te treffen.