

Heer Jezus, weer haar indachtig



BID VOOR DE ZIELELAFENIS

van Mevrouw

Mathilde Cauwels

weduwe van Mijnheer

Richard Willems

geboren te Adegem, op 27 juli 1877, en er godvruchtig overleden op Allerheiligen, 1 november 1960. - Versterkt door al de H.H. Sakramenten der stervenden. - Lid van verschillende godvruchtige Genootschappen der Parochie.

Vanaf haar jeugd leerde zij God vrezen en 't kwaad vermijden. Zij was vreedzaam en droeg alles met geduld en zachtmoedigheid. Haar woorden kwamen uit een rechtzinnig hart. (Ps.CXVII, Job 23)

Haar leven was schoon : Droeve dagen doorstond ze betrouwvol, blijde dagen dankbaar tegenover de Heer. De Meester van alle goed gaf haar een schone, oude dag, ook dat leerde ze waarderen : want met een zalige glimlach op haar oud gelaat kon ze iedereen weer moed geven.

Ze is naar de hemel gegaan zoals ze op aarde leefde : eenvoudig, hartelijk, betrouwvol. En steeds zal haar lichtend voorbeeld als een vermanende herinnering blijven : zoals de mens voor God leeft op aarde, zo zal hij ook door de Vader in de hemel ontvangen worden.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en familieleden, geburen en vrienden, dank om al het schone dat gij mij geeft. In de hemel zal ik U voort beminnen ; dank voor uw onverpooede zorgen. O.L. Heer vergeet dit niet.

Geeft mij voort het bewijs van uw genegenheid door uw dagelijkse gebeden.

H. Hart van Jezus, in U stel ik mijn betrouwen ! (300 d. afl.)



R. I. P.

Mijnheer en Mevrouw Urbaan DE VOGELAERE-WILLEMS Margriete ;

Mijnheer en Mevrouw Gaston WILLEMS-DE LOOF Anna !

Mejuffer Lieva DE VOGELAERE ;

De Jonge Heer Alex WILLEMS ;

De jonge Heer Franky WILLEMS ;

De Familiën

CAUWELS, WILLEMS,

SIJMORTIER en MUSSCHOOT,

danken U van harte om de steun van uw gebed en de troost van uw kristene deelneming.

Vr. G. Cauwels-Savat, Dorp, 57, Adegem.