



BID GOD VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

JULIA-ELISA BUCHOLTZ

echtgenote van Mijnheer

Cyriel VANDEGINSTE

geboren te Kortrijk, de 13 januari 1881 en
godvruchtig overleden te Heule, de 8 januari
1961, voorzien van de Heilige Gerechten en de
Pauselijke zegen « In Articulo Mortis ».

De dag van het feest van de H. Familie, gelaten en in alle stilte is moeder naar de hemel gegaan. Omringd door allen, die haar zo dierbaar waren, werd de laatste stap van haar genadevol leven geplaatst.

Van jongsaf heeft zij de bitterheid van dit leven gesmaakt. Maar zij was bezorgd opdat haar beminden toch de schoonheid en de blijheid van dit bestaan zouden vinden. Zij vond het haar grootste plicht dat al haar opvoedend werk tot in de laatste puntjes stipt vervuld werd.

Als moeder thuis en als aangenaam genoot voor hen die zij benaderde, kon zij de liefde voor de natuur doen genieten. Haar bloemen en planten, haar gevoel voor kunst en muziek, eerde zij als een van de schoonste gaven door de Schepper aan de mensen afgestaan.

Daarom had zij met vast geloof God lief. Overtuigend in haar kristelijke plicht, was zij een ware afbeelding van de Heer bij de mensen. Hoopvol heeft zij dan ook bewust die laatste levensstap aanvaard.

Beste echtgenoot en liefhebbende kinderen. Mijn ganse leven was voor u. Mijn laatste gedachten waren voor vader. Verbonden met elkander in ieder gedacht, in iedere gebeurtenis, blijven wij nu ook verenigd in een troostvol gebed, met de zoete hoop op een eeuwig gelukkig wederzien.

Jezus, Maria, Jozef, ik heb betrouwen op U.

Mijnheer Cyriel VANDEGINSTE,

Mevrouw Jan VANDEGINSTE-BERTEELE, kinders en kleinkinders,

Mijnheer en Mevrouw Gérard VAN ACKERE-VANDEGINSTE, kinders en kleinkinders,

Mijnheer en Mevrouw Léon VANDEGINSTE-BARISEAU en kinders,

De familiën BUCHOLTZ, VLERICK, VANDEGINSTE-PATTYN,

danken U van harte om de blijken van kristelijke deelneming.