



Dankbaar aandenken aan
MEJUFFROUW

Alice, Marie, Melanie Buckens

geboren te Sint-Maria-Horebeke
op 27 november 1894 en in vrede de
eeuwigheid ingegaan op 12 januari 1989,
gesterkt door het Sakrament van de Zieken.

Wij danken de Heer
voor deze levende getuigenis.

René en Paula D'Huyvetter - De Baere,
Marcel en Julia D'Huyvetter - Delesie,
Zuster Yvonne D'Huyvetter,
Louis en Germaine Ascoop - D'Huyvetter,
Albert en Margaret D'Huyvetter - Danaher.

« Die dag, in de avondstond, zei Jezus :
Kom, laten wij oversteken naar de andere
oever ».
(Markus, 4.35)

Zo kwam een einde aan het aardse leven
van een diep-kristelijke vrouw die zich
helemaal wijdde aan de dienst van haar
broer-priester.

Wat haar niet belette een en al Tante te
zijn voor haar neefjes en nichtjes waarvan
zij de onvermoeibare spelleidster was.

En ook voor de kinderen en de kleinkinde-
ren van die neven en nichten bleef zij de
liefdevolle Tante die steeds een glimlach
en een snoepje in voorraad had, tot op de
laatste dag.

Daarom zeggen wij met zijn allen : « dank
U, Tante Alice, voor zoveel liefde. Uw
beloning wacht U in de Hemel waar we
elkander hopen weer te zien ».

Wij danken U allen voor Uw kristelijke
deelneming in onze rouw.