

†

VROOM AANDENKEN

AAN MEVROUW

**Clementine BULTEEL**

weduwe van de Heer

**August BLOMMAERT**

Geboren te Nieuwkerken-W. op 1 oktober 1889 en  
godvruchtig overleden te Vosselare op 2 juli 1976.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

Gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

Een goede moeder sterft altijd te vroeg, het doet  
ons pijn, wij kunnen het zó moeilijk begrijpen en  
aanvaarden.

Nu zijn het alleen nog herinneringen, herinne-  
ringen vanuit onze kinderjaren, vanuit onze jeugd  
en ons volwassen zijn.

Het is het beeld van vader en moeder samen,  
want zij hielden van elkaar, deelden hun werk en  
hun zorgen, hun vreugde en verdriet.

Het is het beeld van zorgende handen, bedelend  
en verdelend; van zorgzame liefde en begaan zijn  
met elk van de kinderen.

Het is het beeld van gevouwen handen, die  
biddend God dankten, die hulp en zegen, sterkte  
en troost van God afsmeekten.

Haar leven was werken en onverdeeld zich weg-  
schenken.

De Heer heeft haar nu naar zich toegehaald, haar  
verenigd met haar echtgenoot om hen te laten delen  
van de eeuwige vreugde en rust.

Duurbare kinderen, ik dank U om uw liefde,  
zorg en dankbaarheid. Gedenk mij in uw gebeden  
vooral gij, mijn zoon René, als gij het H. Misoffer  
opdraagt.

H. Maria, Moeder van God, bid voor ons.

†

Uw blijken van deelneming schonken ons veel troost  
en Uw gebed was een kostbare hulp voor onze  
geliefde overledene.

Daarvoor danken U van harte

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen  
van wijlen De Heer en Mevrouw  
August BLOMMAERT-BULTEEL,

De families BLOMMAERT, BULTEEL,  
VERHELST en DE KEERSMAEKER.

---

Druk. Heirbaut, Sweigers, Temse-Velle.