



Vrome gedachtenis van de Heer  
**GERARD BULTEEL**

weduwnaar van Mevrouw  
**MARTHA NEUF COUR**  
en echtgenoot van Mevrouw  
**ELIZA WUYTS**

geboren te Berchem-Vl. op 26 oktober 1906  
en godvruchtig overleden te Oudenaarde  
op 26 februari 1977,  
gesterkt door het sacrament der zieken.

Lid van de kristelijke bond der gepensioneerden.

Heer, in Uw handen bevel ik mijn geest.

Genadige God, Gij hebt mij uit deze wereld  
naar U toe geroepen, vergeef mij wat ik misdeed.

Wij moeten er steeds aan denken dat de hoogste  
taak die wij hier op aarde te vervullen hebben is:  
God te dienen bovenal en onze evenmens te be-  
minnen als onszelf.

Geliefde echtgenote, kinderen, kleinkinderen,  
familieleden en vrienden, hebt dank voor uw  
genegenheid, uw steun, uw liefde en vriendschap.  
Blijf mij steeds in uw vroombenedigden gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Mw Gerard BULTEEL-WUYTS,

*zijn echtgenote;*

Hr en Mw Alois BULTEEL-BASTIAENS en kinderen,

Hr en Mw Georges VANDEN ABEELE-BULTEEL, kinderen en  
kleinkinderen,

Hr en Mw Albert BULTEEL-KOUDIJZER en zoon,

Hr en Mw Gilbert BULTEEL-VAN BRABANT en kinderen,

Hr en Mw Marcel HENROTIN-BULTEEL en zoon,

Hr en Mw Frans VERLINDEN-VAN BORTEL en kinderen,

Hr en Mw Omer DE BEER-VAN BORTEL,

*zijn kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en stiefkinderen;*

De families BULTEEL-LABIEZE, NEUF COUR-WEYTS en  
WUYTS-CORYN,

**bedanken voor uw blijken van deelneming.**