

Ik weet dat mijn Verlosser leeft en dat Hij mij zal opwekken tot het eeuwig leven.



BID VOOR DE ZIEL  
VAN MEVROUW

**Euphrasia, Maria, Sophia BULTINCK,**  
ECHTGENOTE VAN DE HEER  
**GEORGES DE MULDER,**

geboren te Wetteren, de 31 januari 1898  
en godvruchtig overleden te Oosterzele,  
de 8 maart 1965.

voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden  
en de Pauselijke zegen.

**Lid van de godvruchtige genootschappen.**

-----  
Gij weet, o Heer, hoe redelijk onze droefheid is over het verlies van een zo duurzame echtgenote en een zo goede moeder. Doch indien wij tranen storten, is het niet om te morren tegen Uw goddelijke schikking, maar omdat moeder niet meer bij ons is.

Haar leven was in werk, gebed en lijden steeds naar God gericht. Met grenzenloze toewijding heeft ze gewerkt en gezorgd voor haar gezin, zoals enkel een edele, kristene moeder het kan. Geen last kon haar opgewekt en moedig hart terneerdrücken, omdat haar vertrouwen onwankelbaar op Gods hulp gevestigd was. Door haar eenvoud, oprechtheid en hartelijke goedheid was zij een lichtend voorbeeld en werd zij bemind door allen die haar kenden.

Diepbeproefde echtgenoot en kinderen, veel heb ik van u gehouden. Ik dank U, en allen die mij gedurende mijn ziekte zoveel liefde hebt betoond, voor uw liefderijke zorgen. Ik bid dat God u lone voor uw genegenheid. Eens zien we elkaar eeuwig terug. Gedenkt mij intussen in Uw gebeden.

Duurbare familieleden, bidt voor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Drukkerij Lourdault, Oosterzele - Tel. (09)70.56.19

Heer Georges DE MULDER ;  
Heer Maurice DE MULDER ;  
Heer en Mevrouw Charles VAN WANZELE-DE MULDER en zoon ;  
Mejuffrouw Jeanine DE MULDER ;  
Heer Lucien DE MULDER ;

De Familie BULTINCK ;  
De Familie DE MULDER ;  
De Familie DE GUSSEM ;  
De Familie DANCKAERT ;

gevoelig voor Uw blijk van deelneming in  
hun rouw, betuigen U hun innige dank.